



2.a 1976.

Klassen begyndte i august 1975 på Skolegades skole med Per Haugaard som klasselærer og flyttede med på Hedegårdsskolen.

Fra venstre: Marianne Sten, Lone Vivi Nielsen, Lone Nielsen, Lene Haugaard Christensen, Lone Larsen, Birgitte Thorst, Lone Vibeke Andersen, Lene Rosenkilde Knudsen, Klaus Kristiansen, Jan Zakariasen, Henrik Thomsen, Tim Knudsen, Jens Erik Pedersen, Tom Tønning Pedersen, Rene Dyrnøe, Finn Jepsen, Henrik Juul Jensen, John Hansen, Kristian Nielsen, Erik Svanvig Hansen, Jan Edwardsen.

BYENS TREDJE SKOLE

Allerede i 1966 talte det daværende byråd om nødvendigheden af at bygge en tredje skole i Brønderslev. De to eksisterende skoler, Skolegades skole og Søndergades skole, var på det tidspunkt overbefolkede.

I 1968 opkøbte Brønderslev kommune derfor gården Bertelsminde langt uden for byen. Man havde planer om her på Vester Hedegårds jorder at opføre byens hårdt tiltrængte tredje skole.



Bertelsminde.

De to blodbøge, der ses på gårdspladsen, er bevaret. De står på legepladsen vest for A-klyngen.

I august 1969 startede 182 elever i syv 1. klasser på henholdsvis Skolegades skole og Søndergades skole, og daværende skoledirektør, Willy Kløve, udtalte i den anledning, at det er en betænkelig udvikling, at hver klasse ikke kan have sit eget hjemlokale.

Han sagde ligeledes, at der med en ny skole i byen bliver mulighed for at oprette børnehaveklasser, der er et pædagogisk gode, som vi skal have oprettet så hurtigt som muligt.

Selv om der som bekendt er et godt stykke vej fra tanke til handling havde en udbygning af skolevæsenet således en meget høj prioritet i Brønderslev kommune efter kommunesammenlægningen i 1970.

I 1971 blev der i byrådet taget principbeslutning om at bygge en ny skole, og i 1972 vedtoges det endeligt at opføre byens tredje skole, men arbejdet kom først i gang den 1. juli 1974.

Første etape bestod af E- og F-gangene, administrationen, tandklinikkerne og skolebiblioteket.



Borgmester P.N. Jensen tager det første spadestik.

Man havde dog kunnet læse i de lokale aviser i august 1973, at der skulle ske store besparelser på byggeriet. Så allerede inden man gik i gang, var man nødt til at skære kraftigt i de oprindelige planer.

Byrådet vedtog, at skolen ikke måtte koste over 30 mio. kr., og de to sidste klynger, hvortil udgiften var anslået til at blive 5 mio. kr., blev udsat. Og de to klynger er jo som bekendt aldrig senere blevet bygget.

For at spare blev det bebyggede areal skåret ned med 805 m². Det betød, at der i kælderetagen blev sløjft et filmlokale med diverse birum. Gangene skrumpede ind fra de oprindelige 3,30 m til 2,50 m i bredden, de to klynger blev ca. 90 m² mindre og centerrummene blev beskåret med 68 m².



E-fløjen set fra atriumgården



E-fløjen set fra nord

GRUNDSTENSNEDLÆGGELSEN



P. Juhl Olesen murer den 2. grundsten.



Willy Kløve murer den 3. grundsten.

Hvis kommende slægter skulle komme i tanke om at se efter, hvad den blykasse indeholder, der den 16. maj 1975 ved grundstensnedlæggelsen blev muret ind i væggen ved skolens kontor, vil de finde denne dags lokale aviser, Vendsyssel Tidende, Aalborg Stiftstidende samt Oplandsavisen sammen med gængse mønter og frimærker.

Grundstensnedlæggelsen og rejsegildet indledtes med, at borgmester P. N. Jensen oplæste et dokument med data om skolens tilblivelse og navnene på samtlige medlemmer af Brønderslev byråd. Dokumentet hænger stadig på væggen ved siden af ”mindepladen” ved kontoret.

Derefter murede borgmester P. N. Jensen den 1. grundsten, byggeudvalgets formand P. Juhl Olesen murede den 2. og endelig murede skoledirektør Willy Kløve den 3. grundsten, og så var der tid at fejre rejsegildet på skolebiblioteket.



Rejsegilde i skolebiblioteket

Den fuldt udbyggede skole, som efter de oprindelige planer med 4 klynger skulle stå færdig i 1978, skulle være firesporet og med plads til 960 elever med en klassekvotient på 24.

Så stor blev skolen dog aldrig. Elevtallet har ikke været over 750, men der har på nogle årgange været 3 spor i hovedskolen og 5 spor i overbygningen.

SKOLEINSPEKTØR OG VICESKOLEINSPEKTØR

Blandt de 27 ansøgere til stillingen som skoleinspektør ved Hedegårdsskolen indstillede en enig skolekommission til byrådet, at den 36-årige lærer Uffe Sørensen, Dronninglund skole, skulle ansættes i stillingen som skoleinspektør.

Uffe Sørensen, der er fra Brønderslev, er lærer fra Silkeborg seminarium i 1962.



Han udtalte på daværende tidspunkt til pressen, at han fra den første dag ville række en hånd frem til et positivt samarbejde med skolemyndigheder og alle ansatte på Hedegårdsskolen. Et løfte han til fulde har indfriet.

Den nye skoleinspektør tiltrådte stillingen allerede 1. april 1976 for at foretage det store koordineringsarbejde, der er nødvendigt ved etablering af en helt ny skole. Blandt meget andet skulle der afholdes ansættelsessamtaler med de nye lærere, der havde søgt ansættelse ved skolen.

Disse samtaler foregik i et lille hummer, som den nye skoleinspektør havde fået stillet til rådighed som kontor, under loftet på det gamle Rådhus – Brønderslevs daværende politistation – og det første lærermøde, hvor vi alle blev præsenteret for hinanden foregik i den gamle byrådsal.



Til viceskoleinspektørstillingen var der 18 ansøgere, og skolekommissionen indstillede ligeledes enstemmigt den 37-årige lærer Rikard Jespersen, Søndergades skole, til stillingen. Rikard Jespersen, der er fra Vejen, tog lærereksamen på Jelling seminarium i 1961 og fik umiddelbart efter ansættelse i Brønderslev.

Det nye job som viceskoleinspektør på Hedegårdsskolen tiltrådte han 1. august 1976. Han havde dog som fælleslærerrådsformand på forhånd godt indblik i den nye skole, da han havde været med i forberedelserne til byggeriet og den videre udvikling.

Helt ny var han heller ikke for mange af eleverne, der jo flyttede med til Hedegårdsskolen fra Søndergades skole.

Rikard Jespersen gik på pension i 1998, og hans efterfølger på posten blev Christian Frandsen. Han vendte dog efter 1½ år tilbage til sit gamle lærerjob i Vester Hassing, hvorefter Jørgen Dyrskjød Thorsen fra Bagterpskolen i Hjørring blev ansat som viceskoleinspektør.



Rejsegilde på 2. etape – sportsafdelingen 14. april 1976.

Inden skolestarten blev der, for at alle formalia skulle være i orden, i juni 1976 afholdt skolenævnvalg, og det første skolenævn på Hedegårdsskolen bestod af Clara Graver, Tolstrup, Johannes Christensen, Jens Oluf Andersen og Tove Schausen, Brønderslev.

Torsdag den 5. august 1976 kunne den nye skole til omkring 30 mio. kr. så endelig tages i brug af 410 elever.

Tre nye 1. klasser, 2 spor i 2. – 7. klasse og fire 8. klasser. De fleste elever kom fra de to gamle skoler i byen ligesom hovedparten af de 25 lærere, faktisk var kun 5 af lærerne nyansatte i Brønderslev kommune.

Alle elever, lærere og indbudte gæster samledes i centerrum 2 til fælles skolestart med taler, sang, kagemand og sodavand inden lærerne tog deres klasser med på rundvisning på den nye skole.



men her er et par fyre, der er mere interesseret i kagemænd



Uffe Sørensen holder indvielsestale,

Lærerne synger for til den første fælles morgensang, og bagefter er der kagemand og sodavand til alle.



Lærerne viser rundt på skolen, og udenfor venter forældrene spændt på at høre om den første skoledag.



Lærerpersonalet august 1976.

Bagest fra venstre: Skoleinspektør Uffe Sørensen, Rigmor Andersen, Anne Fuglsang, Egon Nielsen, Bente Holst Laursen, Ebbe Dissing, Sonja Kristensen, Jens Skibsted, Bente Abraham, Jens Baggesen, Karin Nørgaard, Børge Jensen, Inger Krogh, Per Haugaard, Inger Jordansen, viceskoleinspektør Rikard Jespersen, Halfdan Jakobsen, Inger Thomsen, Henning Agesen.

Forrest fra venstre: Annette Kjøge, Bente Haugaard Jensen, Ragnhild Jakobsen, Annie Henriksen, Birte Møller Jensen, Anelise Glendorf.

Fredag den 15. oktober 1976 var der, efter at der havde været undervist i 10 uger, officiel indvielse af Hedegårdsskolen i overværelse af ca. 200 gæster bl.a. det daværende og det forrige byråd. Desuden skolekommission og skolenævn, repræsentanter fra skoleforvaltningen og hele skolens personale. Fra alle sider lød der lovord om det nye byggeri, som er det største byggeri kommunen har opført.

I weekenden den 30. – 31. oktober 1976 blev der holdt åbent hus for alle interesserede, og rigtig mange af byens borgere mødte op for at se, hvad en del af deres kommuneskat var gået til.

Den 20. november 1976 var man klar til at holde rejsegilde på 3. etape af byggeriet - klynge A, men glæden varede kort, for allerede den 28. november hærgede en voldsom storm Nordjylland og en del af murene væltede som et korthus. Byggeriet blev derved forsinket ca. 3 uger, og stormskaderne løb op i omkring 100.000 kr.



Om igen!

Ved rejsegildet på klynge A, der foruden 5 klasselokaler indeholder to børnehaveklasselokaler, sagde skoleinspektør Uffe Sørensen, at selv om Brønderslev byråd endnu ikke har besluttet, at der skal oprettes børnehaveklasser på Hedegårdsskolen, så regner han i hvert fald med, at det er en kendsgerning fra august 1977.

Den 20. september 1977 var man igen klar til et nyt rejsegilde. Denne gang på klynge B, og skolen husede nu 654 elever i 32 klasser samt 41 lærere.

Skoleinspektør Uffe Sørensen kunne senere ved indvielsen af klynge B den 20. juni 1978 konstatere, at skolen allerede var for lille. Der ville i en årrække blive en del vandreklasser på skolen.

Men byggetiden blev overholdt, og det samme blev budgettet.